

## Transcript fragment 1

Joyce: Want als je een bloemetje geeft.. daar hebben we een tijdje geleden over gepraat met z'n allen, weet jullie dat nog? Als je een bloemetje geeft aan iemand, wanneer geef je een bloemetje aan iemand?

Ll: als .. eerst ga je het inpakken, dan geld betalen en dan geef je het.

Joyce: ja en dan geef je het. Maar *wanneer* geef je een bloemetje aan iemand? Anyl.

Ll: Als iemand jarig is.

Joyce: Als iemand jarig is inderdaad. En waarvoor nog meer misschien?

Ll: Of als iemand trouwt.

Joyce: Of als iemand trouwt, heel goed.

Ll: Of eh.. of ...weet ik niet.

Joyce: weet je niet. Of als iemand ziek is, zou ook kunnen. Wat zeg je dan als iemand ziek is? Dat is een heel moeilijk woord, daar hebben we het toen ook over gehad.

Ll: Veel beterschap.

Joyce: Goed zo Lucy, helemaal goed. Veel beterschap.

Ll: Of als ie dood.. begraven...

Joyce: Ja, als iemand dood gaat dan geef je ook wel eens een kaartje en een bloemetje. Daar was een heel moeilijk woord voor, maar dat weten jullie denk ik niet meer. (...) Gecondoleerd was dat. Maar dat is wel een heel moeilijk woord. Dus dat doen we nu even niet.